

Kopenhag Postası #4

EYLEM
ÖZEL
SAYISI

14.12.09

çevre mi? borsa mı?



C O P 1 5 ' i b i r d e b i z d e n d i n l e y i n !

İlk haftanın sonundan...

"Dünyayı kurtarmak için on gün" olarak lanse edilen COP15'de yarıyordayız. Bu ilk hafta ayak sürümler, kulak tıkamalar ve burun kırımlarla geçtiğine göre, ikinci yarının beklenmedik bir hızda gelişeceğini, ve sürprizlere gebe olduğunu öngörmek zor değil.

Yine de, kazanımları olmayan bir hafta değildi bu. Gerek Tuvalu'nun çıkışı, gerek Bella Center'in her köşesinde hissedilen sivil toplum baskısı, bir çığ gibi büyüyen iklim adaleti talebinin gelişmiş ülkelerin başış kırımlarıyla geçirilemeyeceğini gösterdi.

Bunun doruk noktası 12/12 yürüyüşü oldu kuşkusuz. Yeşil'in ve Kızıl'ın, çevresel ve toplumsal tüm direniş güçlerinin ilk defa bu ölçekte buluştuğu, artık gözardı edilemez bir küresel harekete dönüşen İklim Adaleti mücadelesinin güç gösterisi niteliğinde bir gündü.

Peki ya kolluk güçlerinin buna tepkisi nasıl oldu dersiniz? Çok kalabalık ve kontrolsüz olmasına rağmen, saatler boyunca son derece sakin ve olaysız yürüyen kortejden orantısız tutuklamalarla gözdağı vermek, planlanan diğer eylemler öncesi korku salmak.

Tarihsel sorumluk, kişi bası salınım oranları ve yasal çerçeve tartışmaları devam ede dursun, bu manzara artık sokağın da müzakerelere taraf olduğunu işaret ediyor. Bu yüzden ikinci hafta sivil toplumun Bella Center'a girişine set çekilmiş oluşu şaşırtıcı değil.

Bu durumda üç tane bilinmezle karşı karşıyayız demektir. Bunlardan birincisi, delegelerin bundan sonraki virajlarda nasıl bir tutum sergileyeceği, toplantıların devap edip edemeyeceği. İkincisiyse, sürecin dışına itilen sivil toplumun radikalize olup olmayacağı.

Üçüncüsü ise, sokağın bir sonraki büyük randevusu olan Çarşamba günü Bella Center'ın önünde toplanacak binlerce kişinin, tarihin akışına yön verme tutkusuyla neler yapabilecekleri... Dünyanın İklim Adaleti çağrısı, duvarları aşır içeride yankılanabilecek mi?

Paul Hawken, İklim Krizi hakkında güzel bir saptamada bulunmuş:

"Eğer bilime bakıp dünyaya ne olduğu hakkında kötümser değilseniz, verileri anlamıyorsunuz demektir. Eğer iklim adaleti için çalışan insanları görüp de iyimser değilseniz, nabzınız atmıyor demektir."

İkinci hafta başlarken, buna bir madde daha eklemek gerekiyor:

"Eğer COP15'te olup bitenlere bakıp aklınız karışmıyorsa, belki de politikacılara çok güveniyorsunuz demektir."
[Selçuk Balamir]

350 Ankara Girişimi Nedir, Kimdir?



İklim İçin Gençlik, Önce Çocuklar - İklim Hareketi, Perşembe Akşamı Bisikletçileri, TÜDEF (Tüketici Dernekleri Federasyonu) ve Sola'çek grupları tarafından desteklenen geniş katılımlı bir iklim hareketidir.

Basın Bağlantısı (Türkiye): Tülin Yıldırım: +90 536 927 00 86
Basın Bağlantısı (Danimarka) Duygu Caymaz: +45 5 282 30 93
Basın Bağlantısı (Türkiye) Nuran Kansu: +90 +536 957 47 38
350ankara@gmail.com • www.iklimicingenclik.com

sokaklarda yankılanan SEÇMECE SLOGANLAR

"Ne istiyoruz?"

"İklim Adaleti!"

"Ne zaman istiyoruz?"

"Hemen Şimdi!"

Yüz farklı dilde, yedi saat boyunca
Kopenhag sokaklarında yankılanan,
eylemin en popüler sloganı.

"Borcunuzu Ödeyin!"

İklim Borcundan kaçamayacaklarını
gelişmiş ülke müzakerecilerine
hatırlatan slogan.

"Kâr değil Gezegen"

İklim değişikliğinden faydalanarak
gezegenden kâr etme amacı
güdenlere giden bir slogan.

"Başka bir gezegen yok"

Bu şekilde gidersek 2 gezegene daha
ihtiyacımız olacağını bilen
aktivistlerin, müzakerecilerin bir
yanılsamaya düşmemesi için gezegen
sayısını tekrar hatırlattığı slogan.

"İklimi değil Sistemi değiştir"

Dünyanın adaletsiz refah dağılımına
ithafen böyle bir sistemde iklim
adaleti düşünülemez fikrinin
tercümanı olan slogan.

"Lak lak lak.... Harekete geçin"

Anlaşmaları çeşitlendirerek fakat
henüz rakamlardan bahsetmeyerek
iklim değişikliği ile mücadele etmeye
çalışanlara bir slogan.



Sayıyla 100.000!

Dün resmi rakamlara göre Christiansborg Slotsplads'da (Parlamento Meydanı) toplanan kişi sayısı 100.000'di. Evet, resmi olarak 100.000, gayri resmi olarak muhtemelen 150.000, gerçekte ise 6 milyar. Dün Kopenhag'a başta Avrupa olmak üzere (ki önceki COP'un da Avrupa'da yapıldığını unutmayalım) dünyanın her yerinden akın eden 100.000 kişi iklim adaletinin sesi oldu. Sabah saat 10:00'da Klimaforum önünden yola çıkan Friends of the Earth'ün İklim Adaleti için İnsan Seli etkinliğinden sonra (fotoğrafları flickr.com/photos/foei/ adresinde mevcut) küresel kapitalizmin insanlığa ve gezegene verdiği zarara dikkat çekmek ve "İklim Adaleti! Hemen Şimdi!" demek için yavaş yavaş kalabalık bir kitle meydanı doldurmaya başladı. İlk olarak dikkat çeken şey, bu iklim adaleti hareketinin renkliliği ve çeşitliliğiydi. Fransız Komünist Partisinden Özgür Tibet Ağına, İranlı siyasi mültecilerden La Via Campesina'ya pek çok bebek, çocuk, genç, yaşlı, bebek arabası, bisiklet ve pazar arabası içeren farklı kitleler tek bir mesaj ile Kopenhag sokaklarını şenlendirdiler. Medyanın çoğu zaman (ve Türkiye medyasının daha da sıklıkla) başvurduğu gibi 100.000 kişilik eylemin mesajları kenara itilerek, polislin aylar öncesinden insanlık dışı kafesler ve taptaze bir gözaltı yasası hazırlayarak karşıladığı eylemcilerden tutuklanan 1000'den fazla kişi, günün ana mesajı olarak okuyucuya sıcak sıcak sunuldu. Netekim büyük çoğunluğu olay çıkarmaya gelen Kara Blok'tan bile olmayan 943 kişi haklarında her hangi bir suçlama olmadığı için aynı akşam serbest bırakıldı. Zira polis bir noktada yürüyüşü kesip, çizginin arkasında kalanları topladı ama bunların pek de haber değeri yok. Öte yandan güzel olan Bella Center'in önüne kadar gelen kitlenin, her adımda uzun yola ve buz gibi havaya rağmen aynı inat ve ısrarla iklim meselesinin bir adalet meselesi olduğunu ve bir "B Gezegeni"imizin olmadığını söylediğini görmek heyecan vericiydi. Bella Center'in beyaz yapay ışıklandırması ve boğucu atmosferinde koşturup durmalarına rağmen masaya gelişmekte olan ülkelerdeki uyum faaliyetleri için yıllık 100 milyar dolarları koymaları beklenirken 10 milyar doları zar zor biraraya getiren, ilkokul müsameresi tadında "Önce sen salımlarını indir sonra ben bir düşüneyim" diyen Ek-1 delegelerine selam olsun! Onlar Ek-1'ler, bizler 6 milyarız! [Ethemcan Turhan]

Her dilde iklim!

12 Aralık 2009, 100.000 kişinin Klima Forum'da buluşup Cop 15'in yürütüldüğü Bella Center'a kadar yürüdüğü muazzam gün olarak kayıtlara geçti. 'İklim için adalet hemen şimdi' diye ilk bağırdığımızda saatler 10.00 u gösterirken son sloganımız saat 19.00 da atıldı. Ağrıdan ve soğuktan hissedemediğimiz vücudumuza rağmen, bütün dünyayla o yolu yürümek ve 'iklim de iklim' demek, üç heybetli özgürlük heykelinin arkasında, açlıktan ufalmış üç küçük Afrika yerlisinin olduğu sepetli bisiklete yürekten alkışlar koparmak, metal müzikle hızlanırken güney ezgileriyle içi ısınmak, samba yapmadan yürümenin adeta yasak olduğu Güney Amerika konvoyuna katılmak, anlamadığımız dillerin iklim çağrılarına düet yapmak, oradan Almanya Yeşiller konvoyuna sürüklenip, Fransa Antikapitalistleriyle de görüşükten sonra, bir yandan yürürken bir yandan da koşup ama aynı anda da yemek yemek ve bu renklilik ve ideoloji çeşitliliği arasında tek bir şey için orada olmak, çok olmak, isyan etmek, yorulmak, üşümek ve karanlıkta Bella Center'a varmak. Unutulmayanlar listesinde en başta yer almaya layık bir gündü. Üst düzey temsilcilerin gelmesine çok az kala, müzakerelerin yapıldığı binanın önünde güç gösterisi yapılmış oldu. Müzakerecilerin kararları burada bu kalabalığı alkışlatır mı yoksa agresifleştirir mi bilinmez ama, iklim değişikliği ile mücadele etmesi gereken üst düzey kimseler, günden güne etkisi daha çok hissedilecek olan küresel ısınmanın, bu kalabalığı sabun köpüğü gibi söndürmenin aksine, katlayarak artıracığına, üst düzey olduklarına inandıkları kadar inanmalıdırlar. [Duygu Caymaz]

SON GÖRÜNTÜLER!

Kopenhag'ın her köşesinden
en taze görselleri doya doya
izlemek için tek adresiniz!

[flickr.com/photos/
iklimicingenclik/](https://www.flickr.com/photos/iklimicingenclik/)

İKLİMİCİNGENCLİK